



Museum De Schat van Simpelveld.

Nieuwsbrief 92, 15 juni 2023.

Boek: 'Geloof in Limburg'.



De Geul ontmoet de Maas bij Voulwammes.

Achttien hoofdstukken 'geloof in Limburg'.

Met Pasen ga ik op meerdere dagen naar kerkdiensten in Limburg. Zowel overdag als in de avond. Op witte donderdag is er het voetwassen. Op vrijdag is de processie langs de statiën voor militairen en veteranen. In de avond de fakkelprocessie langs dezelfde statiën, met hulp van padvindsters die de toortsen dragen om de weg te wijzen. Dan de Paaswake en de Paaskaars, het ontsteken van het licht. Dan nog meerdere eucharistievieringen en de feestelijke hoogmis.

Eerder heb ik gefotografeerd terwijl ik in klooster Lilbosch logeerde en bij Regina Carmeli, waar ook pelgrims overnachten. Een andere keer fotografeerde ik muziek, accordeonist Tren van Rowwen Hèze. Toevallig sneeuwde het die dag, dat pakte goed uit voor een mooi wit Limburg.

Later op pad voor een paar dagen wandelen langs de Geul van bron naar het uitmonden in de Maas.

Nu nog het Pieterpad wandelen en langs de Maas fietsen en dan zijn er achttien hoofdstukken.

De hoofdstukken één tot en met tien zijn al vormgegeven. Het schiet al lekker op. Ik hoop het boek eind oktober klaar te hebben.

Op www.martinvanthiel.nl zijn enkele foto's te zien.

Heb je interesse in het boek, stuur een bericht naar martin@martinvanthiel.nl