



Abdij Lilbosch, Echt.

Nieuwsbrief 91, 31 maart 2023.

Boek: 'geloof in Limburg'.



Het Vagevuur, Maastricht.

Bezinning en Uitbundigheid.

Voor mijn 12^e reis naar Limburg moest ik even nadenken wat te doen, ik ben nogal een op afstand beschouwende fotograaf en om me dan in het carnaval te storten, in de menigte. Nou ja, het is gelukt, niet verkleed, maar in blauwe jas. Als conducteur, journalist of anderszins buitenstaander, uitzondering, werd ik liefdevol geaccepteerd in de geschminkte en verklede massa genietende Limburgers. Ik moet zeggen, zeer aangenaam en ook een fijn begin van de vastentijd vanaf eht moment dat ik het as – kruisje fotografeerde. Plechtige afsluiting van de feestvreugde en de wereld op z'n kop, al relativerend en zingend.

Daarna werd het tijd voor bezinning, contemplatie, meditatie en het bijwonen van veel getijden, kerkdiensten, eucharistie, gebeden, gezang, in het Nederlands en Duits. Stiltes tussen de gezangen, een lang koord om de kerkklokken te luiden en stilte, avondrust, op tijd naar bed en vroeg op. Lange wandelingen, kortom heerlijk verblijf met aardige mensen, broeders, zusters, betrokkenen.

Hoofdstuk 1 van het boek, getiteld de slurf van de olifant, is inmiddels vormgegeven. Fotografie en tekst. Hoofdstuk 2, getiteld 'heeft u wel eens een wonder meegemaakt', is in de maak.

Het boek is nu al te bestellen, voor intekening. Het duurt nog wel een half jaartje voor het er is, maar weest op tijd, zorg dat je erbij bent. Het is de moeite waard. Hoofdstuk 1 is al prachtig.

Er zijn al 14 hoofdstukken gefotografeerd en er komen er nog een paar bij. Pasen, dan wandelen. Fietsen en wie weet nog iets. Dan op tijd stoppen en het boek afronden.