



Sittard, donderdag 30 december 2021

## Nieuwsbrief 88, mei 2022.

Martin van Thiel



van Vaals, zaterdag 26 februari 2022

Omgeving

Limburg is voor mij, geboren in Zuid-Holland en nu woonachtig in Utrecht, de grote onbekende. Met de Rooms – Katholieke traditie ben ik niet opgevoed. Om Limburg beter te leren kennen besluit ik te beginnen met een fotoboek getiteld ‘geloof in Limburg’.

Eerst ga ik naar Sittard, dan Valkenburg, Landgraaf, Thorn en Roermond. Dan komt Venlo en dan zie ik wel verder wat mijn volgende standplaats wordt voor een dag of vijf. Totaal denk ik ongeveer veertien keer naar Limburg te gaan.

Al tijdens mijn eerste verblijf in Sittard merk ik de enorme rijkdom aan verhalen op, de wonderen, de anekdotes, de legenden. Die probeer ik zo goed mogelijk op te tekenen en ga ik opnemen in het fotoboek. En heel blij ben ik met de enorme hoeveelheid tips die ik krijg, over wat ik zeker moet gaan zien en fotograferen in het kader van mijn zoektocht.

Uit al deze ontmoetingen en uit mijn correspondenties komen mailadressen voort, vandaar deze nieuwsbrief. Regelmatig wil ik nieuwsbrieven sturen om te informeren over de voortgang van mijn project. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen mail mij dan.

Alle suggesties en tips over waar en wat te fotograferen zijn welkom.

Exposeren en het fotoboek laten zien wil ik graag. Ook hiervoor alle tips over locaties en plekken en winkels zijn welkom.

Op mijn website staan foto's die ik voor dit project maak, ze zullen af en toe wijzigen of aangevuld worden. Het begin is er.