



Nieuwsbrief 69

www.martinvanthiel.nl

dd. 22 Mei 2018

De Verschoppeling, 3^e druk.

In 2011 maakten we met Fotoschool Statief een boeiende reis naar het prachtige Sicilië. Het eiland dat letterlijk lijkt te worden voort geschopt door de laars van Italië. De inwoners hebben zich ook lang verschoppelingen gevoeld. Gevoed door mijn eigen verleden, enigszins gechargeerd en met humor gebracht, herken ik iets van het verschoppeling zijn. De vorm van het eiland is een driehoek, van bovenaf gezien en zo kwam ik op het idee om me deze reis met vormgeving bezig te houden, met driehoeken, cirkels en met de getallenreeks van Fibonacci om zo tot de Gulden Snede te komen. In elke foto werkte ik op die manier met compositie en merkte dat ik los kwam van het onderwerp en veel vrijheid verkreeg in de fotografie. Een ontdekking en een verademing. Had ik dat maar eerder ontdekt. De eerste druk van het boek was snel uitverkocht in 2011 en een tweede druk volgde snel. Nu, 7 jaar later bekeek ik het boek of het de tand des tijds en de toets der kritiek nog kon doorstaan en ja mijn tevredenheid nam zelfs toe, het voelt nu nog mooier dan het al was. Vandaar een derde druk in 2018. Oplage slechts 10 stuks. Per stuk voor € 55 te koop.



De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto's, boeken en kaarten, wordt via mijn stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.