



Nieuwsbrief 67

www.martinvanthiel.nl

dd. 20 februari 2018

10 jaar tekenen 10 jaar ochtendtekening 10 jaar opstaan met plezier 10 jaar en één dag 10

Op 20 februari 2008 maakte ik mijn eerste tekening van een ochtendezel. Sinds die dag heb ik elke ochtend één tekening gemaakt, ezels, varkens, kippen, bloemen, aardappels, bomen, huisjes, schepen, landschappen, abstracte figuren en nu zit ik in de vis – periode.

Dit jaar verschijnt mijn overzichtstekeningenboek met daar in een selectie van mijn meest inspirerende, vrolijke en liefdevolle tekeningen. Oplage, exclusief, tien stuks. En een oplage van honderd stuks, tien maal tien, om elke dag lachend door te bladeren.



© Foto van mijn eerste tekening in mijn elfde tekenjaar op dinsdag 20 februari 2018, samen met mijn exclusieve boek 'Ik ben een Ezel' en met een deel van de camera's waar ik met liefde en plezier en vakmanschap mee heb gefotografeerd.

De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto's, boeken en kaarten, wordt via mijn stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.