



Beeldend kunstenaar
fotografiedocent
lezingen - workshops

Nieuwsbrief 46

www.martinvanthiel.nl

dd. november 2015

Texel!

Opluchting, geluk, mijn Texel – boek, tijdloos document, is af. Het boek wordt hier rond 11 december geleverd en dan kan ik het direct aanbieden op de Kerst – Kunstmarkt in Park Oog – in Al. Prachtig Kerstcadeau of Sinterklaascadeau in retrospectief, of gewoon een cadeau, voor altijd, om in te bladeren, kijken en lezen, voor de Texel – liefhebber.

T e x e i l a n d

Texel is uniek. Iedereen met het 'Texel-gevoel' weet dat. Texel is een eiland sinds duizend jaar en het meet 170 vierkante kilometer – maar tegelijkertijd ontstijgt het aan de beperkingen van tijd en ruimte. Fotograaf Martin van Thiel weet het ook. Hij zwierf een jaar langs stranden en polders, duinen en kwelders, graslanden, bos en hei om het 'Texel-gevoel' te beleven, vast te leggen en er de kern uit te puren. Zijn boek Texel-eiland meet Texel met de maat van beeld en poëzie. Van Thiel treedt buiten de gebaande paden op zoek naar het begin, de ruimte, de 'tijdloze tijd' en natuurlijk de dagdroom die Texel óók is: de horizon, de rand van het land, de zee en daarboven de oneindige hemel die je boven alles laat uitstijgen. Er is maar één Texel, maar op dat Texel ervaar je het universele gevoel van vrijheid, buiten zijn, geïnspireerd worden door land, lucht en water.

Speciale prijs bij voorbestelling:
€ 30,-
Winkelprijs € 35,-

Format 19,5 x 30 cm. Hardcover.
76 pagina's binnenwerk
druk fullcolour
ISBN 978-90-79003-11-2
© Uitgeverij Dichterbij Beeld 2015

[7 6 p a g i n a ' s b u i t e n g e w o o n T e x e l]

De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto's, boeken en kaarten, wordt via mijn stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.
