



Beeldend kunstenaar
fotografiedocent
lezingen - workshops

Nieuwsbrief 42

www.martinvanthiel.nl

dd. september 2015

MARIAPLAATS.

Zaterdag 29 augustus 2015 was een geweldige marktdag op de Mariaplaats in Utrecht, het pleintje is zo mooi geworden, zo on – Utrecht, zo Europees, zo Zuid – Frankrijk, zo vakantie, zo altijd vakantie, en dan dat prachtige weer erbij, windstil, gefilterd licht door de hoge bomen die nu veel meer opvallen nu er geen stoepranden zijn, geen afgebakend middenstuk, werkelijk geweldig. Iedereen positief en goedgehumt. Opvallend veel talen, veel toeristen die Utrecht weten te vinden, toeristen die ook gek zijn op mijn ezeltjes, varkentjes en kippen, enorm motiverend om de lachende gezichten te zien. Een Hollandse dame op fiets stond zo te lachen, werd zo vrolijk van mijn tekeningen dat ze dat thuis graag voort wilde zetten en daarom direct alle drie de boekjes kocht: kippen, ezels en varkens. Nu kan ik met plezier elke dag aan die vrolijke dame denken, altijd een glimlach op het gezicht, mijn missie, want dat is het inmiddels wel geworden, geslaagd.

MARKTEN.

- Vrijdag 4 september - Houten.
- Zaterdag 5 september - Baarn
- Zondag 6 september - Domplein – Utrecht

Kom vooral kijken, en een praatje maken en kijk ook eens naar mijn mooie nieuwe etalage voor de kaarten en onderzetters, ze vallen nu veel meer op en trekken aandacht van afstand. Bedankt Pa voor het maken van mijn 'uithangbord'.

UTRECHT – STAD VAN HET MIDDEN.

Op de Mariaplaats 10 boeken verkocht. Nog 40 te gaan, dan zijn ze op.

TEXEL.



Mijn project Texel is fotografisch afgerond, van augustus 2014 tot en met augustus 2015 elke maand naar Texel, 4 of 5 dagen om te fotograferen. Zo ben ik me thuis gaan voelen op Texel, elke maand vakantie, elke maand een fotoreisje, elke maand meer thuis voelen. Op stap met Ria, met Willem, met Koos en met Frans, om te fotograferen, te tekenen, te fietsen, te genieten. De laatste trip, augustus 2015 alleen, om afscheid te nemen, om alles nog eens rustig te bekijken en om eens een stranddag te beleven, dat doe ik anders 'nooit', liggen op een kleedje, wel volledig gekleed, met mijn 'Van Bommels' aan de voeten, lange broek. Zal wel een leuk gezicht zijn geweest, maar wie maalt daar om op zo'n prachtig eiland. Nu ligt het boek bij de vormgever. De foto's worden gecombineerd met gedichten. Belangstelling voor het boek is er al terwijl ik nog nadenk over formaat, papier, voorkant, oplage, kostprijs. Bijzonder, fijn dat de voorpublicaties op Facebook en via mijn Nieuwsbrieven al wat los heeft gemaakt. Ik ben er dan ook erg trots op, mijn eigen fotografische route uitgestippeld, mijn eigen traject gekozen.

De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto's, boeken en kaarten, wordt via mijn stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.