



Beeldend kunstenaar
fotografiedocent
lezingen - workshops

Nieuwsbrief 39

www.martinvanthiel.nl

dd. maart 2015

Het Ei is gelegd.

met hun poten ploegen ze de grond om, verschuiven de aarde o'n te zien of diep van binnen de wereld een groot ei is.



IK BEN EEN EI

Halverwege maart 2015 verschijnt het boekje 'Ik ben een Ei'. Begin het voorjaar goed en bestel het boekje via www.martinvanthiel.nl.

IK BEN EEN EI
Ruim 800 kippen in 1 jaar getekend
Tekeningen: Martin van Thiel
Teksten: Bernhard van Loon
Vormgeving: Via Bertha
Oplage: 333 stuks
Prijs: 15 euro



Toen ik in 2008 begon om elke dag een tekening te maken kon ik niet bevroeden dat ik dat lang zou doen, maar het gaat maar door, elke dag een tekening, in 2014 elke dag een EI, of liever gezegd een KIP. De kippen zijn nu uitgevlogen, naar Bernhard die er mooie teksten bij heeft gemaakt en nu naar Eric die er een leuk Kippenhok van maakt, een boekje vol kippen en eieren, 24 x 17 cm groot, ruim 800 tekeningen, ik zal ze eens natellen.

Het boekje is nu al te bestellen, voor de Pasen, dat lijkt me gepast , zeker met de titel 'Ik ben een Ei' .

TEXEL.



Vanaf augustus 2014 elke maand vier dagen naar Texel, een mini – vakantie, een foto – vakantie, zo voelt het en zo leer ik Texel goed kennen. Tot en met augustus 2015 fotografeer ik daar, het jaar rond, met een 13^e maand als bonus. Soms kom ik terug met 2 goede foto's, twee die passen in mijn landschap, mijn Texel. Een enkele keer heb ik er nog een foto bij. Elke maand naar dezelfde locatie is zo leuk, maakt zo nieuwsgierig naar de volgende maand, hoe zou het zijn in de natuur, wat ga ik nu weer zien. Het maakt het heel intens.

Ondertussen ben ik ook op zoek gegaan naar mooie teksten die bij mijn foto's kunnen aanvullen, het verrijken, verdieping geven, het luchtig maken met humor, een boek om te lachen en een boek om van te houden.



Lopende projecten zijn route'66, dialoog – bankje, achterom, aardappel, pastel en kubistisch, bloemen – tekeningen.

Nog te koop 'Ik ben een Ezel', 'varken', 'Utrecht , stad van het midden', 'Golven' .

De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto's, boeken en kaarten, wordt via mijn stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.