



Beeldend kunstenaar  
fotografiedocent  
lezingen - workshops

## Nieuwsbrief 38

[www.martinvanthiel.nl](http://www.martinvanthiel.nl)

*dd. december 2014*

### COMPLIMENTEN.

'Als je niet wordt als de kinderen kom je elkaar niet tegen'. (Mevrouw kijkt naar mijn tekeningen) .



Zo zijn er meer uitspraken als ik achter mijn marktkraam sta op een van de vele kunstmarkten die ik dit jaar heb gedaan. Als het stil is, even geen klanten, dan denk ik erover na. Dan staat er een dame naar mijn ezeltjes te kijken, ik begin een gesprek terwijl zij mijn kunstwerken bekijkt. Als ze het boekje van Zeeuws – Vlaanderen openslaat barst ze in tranen uit. Na een wat ongemakkelijke stilte, gemengd met snikken, drogen de tranen, dan zetten wij ons gesprek enigszins schuchter voort, de aandacht voor zo iets 'futiels' als de aarde, dat maakt mij aan het huilen zegt ze. Zo tastbaar is de aarde op de foto. 'Nu moet ik het boekje wel kopen' zegt ze erachteraan. We lachen, glimlachen naar elkaar.



'Het is net of ik er zelf sta' hoor ik vaak over mijn foto van de Kromme Nieuwe Gracht, je kan zo de diepte in, is het Den Bosch, is het Brugge, is het Gent, het is niet Amsterdam, is het Leiden. Toch mooi dat het ambacht zo wordt gewaardeerd. De foto is opgebouwd volgens de 'spelregels' van de klassieke fotografie.

'Het is wel raar, maar toch cool' , zegt Maud . Ze is jong, kijkt naar mijn tekeningen.

'Die vloeiende lijn, dat is Picasso', sensueel ook, crescendo.

## **TITEL.**

Op 1 december bespreek ik foto – portfolio's in Fotografencafé Woerden en raak in gesprek over mijn ezel – boekje, 'Ik ben een Ezel' zeg ik, nu teken ik kippen, oh dan wordt dat zeker 'Ik ben een Ei'. Dank Aad, dat wordt dan de titel, die is goed, al een jaar bezig, tekenen, titels verzinnen en zo plotsklaps daar is – ie !

Nu nog een titel voor mijn Texel – boek verzinnen .

## **BOEKEN, bijna uitverkocht.**

Van 'Bij – Zonder Zeeuws – Vlaanderen' heb ik nog 5 stuks. Van 'Ik ben een ezel' heb ik nog 20 stuks. Van 'Utrecht, stad van het midden' heb ik nog 100 stuks.

---

De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto's, boeken en kaarten, wordt via mijn stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.