



Beeldend kunstenaar  
fotografiedocent  
lezingen - workshops

## Nieuwsbrief 37

[www.martinvanthiel.nl](http://www.martinvanthiel.nl)

*dd. december 2014*

### **TEXEL.**



Nu al vier maanden naar Texel gegaan, het voelt als vakantie, om te werken aan mijn fotoboek over Texel. Steeds ben ik er vier dagen en dan kan ik elke dag een ander deel van het eiland fotograferen, Noord – West – Zuid – Oost is dan een prettige verdeling in die vier dagen. Maar ook werk ik aan strand – duinen – dijk - de Hoge Berg en de weilanden, een deling in vijf eenheden. Dat bevalt me wel. Bij die indeling zie ik dan de specifieke kenmerken van Texel ergens klein, op de achtergrond in beeld verschijnen, net voldoende herkenbaar voor de eilandbewoners en Texel – liefhebbers. Misschien is het een idee om vijf hoofdstukken te maken van het boek. Nu ik vier keer ben geweest, augustus, september, oktober en november begint zich wel een sfeer af te tekenen, wat ik wel accepteer aan

foto's en wat niet. Langzamerhand zal ik eens op zoek gaan naar dichters, teksten, gedichten.



## **KIPPEN.**

Het jaar kippen tekenen zit er bijna op, de titel voor het kippenboekje heb ik inmiddels, dat wordt 'Ik ben een Ei'. Graag wil ik hier ook teksten aan toevoegen, daar ga ik ook naar op zoek.

## **BANK.**

De dialoogbank, hier in Lombok, zet ik regelmatig op de foto, dat gaat lekker zo.

## **ACHTEROM.**

Dat doe ik minder, wel met regelmaat, dat wordt echt een meerjarenplan, en dan denk ik aan achterom, achteraf en buitenom. Het centrum van de stad komt dan later op de foto.

---

De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto's, boeken en kaarten, wordt via mijn stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.