



Beeldend kunstenaar
fotografiedocent
lezingen - workshops

Nieuwsbrief 36

www.martinvanthiel.nl

dd. oktober 2014

Als je kunt kijken heb je een rijk leven.

Markten.

Wat is er zo leuk aan om de hele dag op een klapstoeltje achter een marktkraam te hangen ?

Nou dat dus.

Die tekst, dat ik rijk ben omdat ik kan kijken.

En verder wat ik teruggeef: 'U heeft mij zo geïnspireerd meneer !'



Exposities.

In Renesse zijn mijn foto's te zien van Walcheren en Zeeuws – Vlaanderen, van de boeken Golven (nog 300 van de 1.000 te koop) en Bij – Zonder Zeeuws – Vlaanderen (van de 230 stuks nog 10 te koop) en in Lombok, bij mij om de hoek mijn foto's van Lombok en Utrecht, uit het boek Utrecht, stad van het Midden (van de 1.000 stuks nog 200 te koop) .

Texel.

In september mijn tweede rondje Texel gemaakt (met Ria), geslapen in een Pipo – wagen onder de klamboe, naast de boerderij van Mireille en Frank, met heel veel dieren. In oktober volgt reisje nummer drie, zo ga ik elke maand 'verplicht ' op vakantie.



Route 66.

Met twee foto – vrienden het project route 66 begonnen, elke maand een foto tot we er 66 hebben, samen. De eerste drie zijn gemaakt.

>> Zondag 5 oktober ben ik op de Kunstmarkt in Wijk bij Duurstede !

Samen met Marga met haar sieraden.

De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto's, boeken en kaarten, wordt via mijn stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.