



## Nieuwsbrief 32

[www.martinvanthiel.nl](http://www.martinvanthiel.nl)

*dd. mei 2014*

### **Bij - Zonder Zeeuws - Vlaanderen.**

In een oplage van 200 stuks, genummerd en gesigneerd, is het boek hier op 15 Mei gearriveerd. Op Facebook al eerder aangekondigd, maar soms zit het mee en soms niet, communicatieproblemen zorgden voor misverstanden. Zo gaat dat en dan ontstaat er vertraging, maar nu is het er en ben ik trots dat er weer een missie is geslaagd en dat ik mij dat enorme land, die grote vlakte, doorsneden door ontelbare krekens, eigen heb gemaakt en me er thuis ben gaan voelen. Door mijn vorige Zeeuwse boek 'Golven' heb ik kunstenaars en schrijvers leren kennen en zo werd het gemakkelijk om dit boek nog veelzijdiger te maken dan 'Golven', meer variatie in gedichten, teksten, meer kunstenaars in het boek. Heerlijke afwisseling.



Op de 16e telefonisch interview met Jan van Damme, wij kennen elkaar ook van de periode 'Golven', en op zaterdag 17 Mei een schitterend verhaal, lovend, over Bij – Zonder Zeeuws – Vlaanderen, een ode aan het boek, een ode aan het idee van het boek, de filosofie, de kunst, prachtig. Daar ben ik heel blij mee en direct daarna kwamen de mailtjes met bestellingen van de boekhandels en particulieren, zodat ik in een dag al 80 exemplaren verkocht van de 200 stuks. Wow, mooi resultaat, al bijna op de helft.

Woensdag 21 Mei ga ik de boeken in Zeeuws – Vlaanderen verspreiden, koerier zijn, de kunstenaars hun gratis exemplaar overhandigen, oude bekenden ontmoeten, kortom een Feestdag van maken.



En nu de andere Zeeuwse Eilanden gaan fotograferen wordt mij gevraagd, Noord – en Zuid Beveland Schouwen – Duiveland, Tholen .. hmmm ik ga er over nadenken .. of wordt het toch Twente, of Limburg, Friesland, zoveel mogelijkheden, zoveel te beleven en ontdekken ...

