



Nieuwsbrief 26

www.martinvanthiel.nl

dd. oktober 2013



GEEF SINTERKLAAS EEN CADEAU !

Fijn gedichten lezen in de dichtbundel 'Utrecht, Stad van het Midden', soms op rijm, soms niet, soms geen touw aan vast te knopen, maar altijd uitdagend en prikkelend, om ervoor te zorgen dat die ouwe Sint niet slechts in 2013, maar ook in 2014 ons weer komt verwennen met heerlijke chocoladeletters, en dat doet me denken aan ...

GEEF ZWARTE PIET EEN CADEAU !

Fijn plaatjes kijken in het plaatjesboek 'Utrecht, Stad van het Midden', soms de Middeleeuwse stad, soms de stad zonder plein, soms de randen van het Midden, dan weer naar buiten in het groen, de betoverende pracht van de sneeuw (daar zal Piet van opkijken!), ja soms zelfs de andere wijken waar Piet met moeite door de schoorsteen kan klimmen, en dat doet me denken aan ..

GEEF DE KERSTMAN EEN CADEAU !

Fijn met de arreslee door de stad zal de Kerstman denken over de nieuwe fly – over, maar dan zal hij bedrogen uitkomen in deze stad in wording, deze continu veranderende wereld, iedere keer een andere route te nemen, alles verandert elke dag zoals te zien is op de prachtige foto's in het plaatjes – en tekstboek "Utrecht, Stad van het Midden, waar de Kerstman fijn in kan lezen als weer eens zo'n oranje – man een stopteken geeft, de hele maand december plezier, ja heel 2014 pret met dit prachtboek, en dat doet me denken aan ..

GEEF JEZELF EEN CADEAU !

Doe jezelf niet tekort in deze maand, geef jezelf een cadeau, het zal je toch niet overkomen dat je wordt overgeslagen deze maand, nee zeg, dat is eenvoudig te voorkomen door jezelf de donkere dagen door te helpen met een prachtig fotoboek over de stad Utrecht, gedichten, historisch verantwoorde verhalen, een onverwachte kijk op de stad, betoverend, ruw, prachtig, romantisch, lieflijk, stilte, de rust, de drukte, de openbare ruimte, en dat doet me denken aan

GEEF VEEL VRIENDEN HETZELFDE CADEAU !

Samen delen dat is de trend, dat is verstandig, voorbij is het egoïsme, alles voor jezelf houden, nee laat jouw vrienden delen in jouw geluk, geef ze iets om maar naar uit te kijken, om in te kijken, om naar te kijken, om van te genieten in de donkere dagen, in de wintermaand, om samen te kunnen praten over dit prachtige cadeau, om het samen te delen, samen gedichten te lezen, romantische plaatjes te kijken in het fotoboek 'Utrecht, Stad van het Midden' , om het eens van een andere kant te zien, zo heb je Utrecht nog nooit gezien, stel je ervoor open, het is de maand van de rust, het rustig in je opnemen, het bladeren, het genieten, jezelf verwennen en dat met anderen te delen, samen delen, en dat doet me denken aan

'UTRECHT, STAD VAN HET MIDDEN ' .

250 pagina's kijk – en leesplezier ; in de voorverkoop / besteld voor 21 november:

€ 20,13.

(en dat doet me denken aan

MIJN VERJAARDAG !

Kom dit prachtboek afhalen op mijn 65^e verjaardag, 14 december 2013.

(als je het boek hebt besteld mail ik hoe laat en waar je het boek kunt ophalen)

(ps. We maken er een feestje van)