



Nieuwsbrief 25

www.martinvanthiel.nl

dd. augustus 2013

EZELS.



Veel markten, braderieën, kunstmarkten, festivals verder, roepend “Ik ben een Ezel”, hebben er al heel wat ezeltjes als kaart of boek de groot kudde verlaten. De oplage van 200 boeken slinkt al behoorlijk. Mooie nummers zijn uitverkocht. Bepaalde kaarten / tekeningen zijn populair, raken op en zijn aan een herdruk toe.

EZEL – SOCIËTEIT.

Op 11 augustus was ik bij de ezel – sociëteit, de opvang voor oude, zieke, overbelaste ezels. Met mijn marktkraam, met ezeltjes voor de liefhebbers, gulle gevers, op de donateur – dag. Veel geld op kunnen halen die dag om de ezels een beter leven te geven, dankzij vrijwilligers die alles voor de ezels over hebben. Aandoenlijk, ook als je alle ezels bij elkaar ziet, van groot tot klein, in alle kleuren, soorten en maten. Mooi.

ABDIJ.

Net als vorig jaar was ik op het Abdijplein in Middelburg. Nu ook met ezels, voor het boek *Golven* was wel belangstelling, maar de ezeltjes winnen het toch altijd weer. Ongekende kracht, ongekende populariteit, voor jong en oud, voor aanhangers van de ezel – gedachten.

EZEL – GEDACHTE.

Marjolein van Rotterdam heeft een interview afgenomen en een inspirerend stuk geschreven. Binnenkort te verschijnen, met afbeeldingen van ezeltjes, in het tijdschrift “De Ezel – Gedachte”, wat op Texel verschijnt. Humoristisch, grappig, leuk, prettig, inspirerend. Een eer dat ik tussen de ezels mag staan, nou ja sta ik nu toch al regelmatig.

FOTOBOEKJE.

Voor mijn mahjongclub De Hoeksteen heb ik een boekje gemaakt “Het Witte Vierkant”, in navolging van het idee van Roger Raveel en al te zien in mijn *Marokko – boek*, nu verwijzend naar de vier muren Oost – Zuid – West – Noord, alle stenen mooi geordend in het witte vierkant, waaronder de afbeeldingen zijn verborgen. De drager en dat wat wordt gedragen, dat wat je ziet en dat wat je niet ziet. Om met Lao T’se te spreken: “Haal voordeel uit wat is, maar zie het nut van wat niet is”.

FOTO VAN DE MAAND.



In augustus is een recente foto van de Stad Utrecht foto van de maand geworden bij Fotoschool Statief, www.statief.nl. Een foto voor mijn fotoboek, *Stad van het Midden*. Er wordt al aan de vormgeving gewerkt, ik fotografeer nog wel, werk nog aan het boek, om op tijd klaar te zijn voor de drukker. De prijs tot 1 december 2013 is nog steeds slechts € 20,13 en dan kan je het boek op mijn verjaardag ophalen en een glaasje mee drinken.

INTERVIEW.

In het blad *Fotograaf*, uitgegeven door Blauwmedia, over fotografie, lesgeven, de veranderende omstandigheden voor fotografen.

PORTFOLIO.

Bij het Fotografencafé van Kasteel Woerden is mijn fotowerk uit Marokko gekozen om deel uit te maken van de portfolio's van bezoekers. Volgend jaar volgt een expositie, waar ik ook deel vanuit hoop te maken. Het Marokko – boek doet het goed.

