



Nieuwsbrief 23

www.martinvanthiel.nl

dd. juni 2013

Koninklijke ezel

Op 30 Mei 2013 bezocht ons nieuw Koningspaar Lombok, onze prachtige Multi – Culturele wijk in Utrecht, eigenlijk het nieuwe centrum van de stad zou ik zeggen als de ontwikkelingen zo doorgaan, of een tweede centrum naast de Middeleeuwse binnenstad, met het complex “Buenos Aires”, ja niet voor niets dat Maxima hier komt. Pal naast de moskee. En wat zo mooi is tegenwoordig is dat je vanuit het centrum, vanaf de Neude zo naar de economie kijkt van de Bijenkorf, met in het verlengde de cultuur van het nieuwe Muziekcentrum, dan het nieuwe station, Vervoerscentrum, dan de Moskee met daarachter de kerk, een complete as dwarsdoor de stad getrokken, de centrum – lijn, van economie naar cultuur, naar vervoer, naar religie. En op deze dag is het mij gelukkig gelukt om de Koning vijf ezeltjes te geven, met het motto “ik ben een ezel”, ja ik ga er vanuit dat ons prettig Koningspaar met veel gezonde humor en zelfspot door het leven gaat en dit kan waarderen. Nu ga ik het ezel – boekje nog opsturen en dan hoop ik persoonlijk antwoord te krijgen. In ieder geval zijn de vijf kaarten voor vader, moeder en Triple – AAA al aangekomen. Trouwe metgezellen mijn ezeltjes, laat ze in hun waarde dan bijten ze niet !



Zie ook: <http://www.lombox.nl/index.php/nieuws/69-buurtnieuws/1383-handjes-schudden-met-koning-en-koningin-maxima>



Koningsezel.

www.martinvanthiel.nl



Koningsezel.

www.martinvanthiel.nl



Koningsezel.

www.martinvanthiel.nl



Koningsezel.

www.martinvanthiel.nl



Koningsezel.

www.martinvanthiel.nl