



Nieuwsbrief 22

www.martinvanthiel.nl

dd. mei 2013

VRIJHEID IN LOMBOK

Zondag 5 mei was een stralend, zonnige dag, duizenden mensen langs de kraam met mijn ezeltjes, lachende gezichten, uitroepen “ik ben een ezel” veel bekenden bij deze thuiswedstrijd en heel veel ezels verkocht, ongeveer 80 tot 90 kaarten en enkele kalenders. Ook 14 boeken verkocht van de 200, dat is leuk, uiteraard heb ik zelf nummer 1 ingepikt.

Veel belangstelling voor mijn boek over Utrecht, dat op mijn verjaardag verschijnt, 14 december, 65 ben ik dan, wat een mijlpaal. Eén foto verkocht, vrouw liggend op betonnen paal, aan een architect die direct begreep dat mijn boek gaat over het (creatief) gebruiken van de openbare ruimte van de stad, over evenwicht en midden onder andere.





MAROKKO en MADRID.

Dure boeken omdat ze in een oplage van 1 stuks zijn gemaakt en desgewenst bij worden gemaakt.

FOTOWEEK in Duitsland.

Van 5 tot en met 9 augustus geef ik een zomerweek fotografie in de Eiffel, Duitsland, www.brauhaus-dudeldorf.de, vlakbij Trier. Het programma is zoals de bekende fotoreizen die ik maak met Fotoschool Statief, creatief, stimulerend, verhalend, uitdagend om iedere deelnemer meer mogelijkheden en vrijheden te geven in de fotografie om meer te kunnen en durven en vertellen, om spannender en uitdagender beelden te maken, op professionele grondslag (details op de site / inschrijven voor 21 juli 2013) . De eerste zomerweken gaf ik begin jaren '80 op mooie locaties rondom Utrecht, nu al ruim dertig jaar lesgeven in fotografie, fotoreizen en nu weer nieuwe uitdagingen en avonturen in de volle overtuiging dat ik iedereen verder op weg kan helpen in de fotografie, als kunstenaar, amateur / liefhebber, professioneel fotograaf, al mijn ervaringen beginnen zwaarder te wegen merk ik en zijn direct van invloed.