



Nieuwsbrief 20

www.martinvanthiel.nl

dd. april 2013

Het fotoboek Maroc is af. Het is een prachtige uitgave geworden op Fine – Art mat papier. Limited Edition. Maximaal tien stuks zullen er van worden gemaakt.



M A R O C

Inspiratie voor dit boek:

De drager en dat wat wordt gedragen, als een vrouw die wasgoed aan de waslijn hangt en even anoniem wordt, uit het zicht verdwijnt, achter het witte laken, de schaduw over een gezicht, onherkenbaar voor een moment, de mensen als kleurrijk levenskunstwerk, zonder de minste betrachting naar perfectie, als een drager van uitersten. De dingen om mij heen, de lokale kleuren in de ruimte, de niet passende kleuren die verwijzen naar iets anders, de kosmische en geestelijke ruimte. Wit. Nog net een gebogen man. Personen sterk aanwezig, soms afwezig in de leegte.







Ezels

Het boek van de ezels is bijna klaar. Naast de enorme catalogus met alle bijna 1200 ezels erin verschijnt er een klein boekje van 17 bij 17 cm met 52 ezels, geselecteerd als vertegenwoordigers van alle andere ezels, die er overigens ook in miniatuur instaan. De kudde blijft intact. Dit boekje verschijnt in een genummerde oplage van 200 stuks, per nummer te bestellen, voor de prijs van 15 €. Op de vrijmarkt in Utrecht, in de wijk Lombok is het boek te koop aan mijn marktkraam, of af te halen als het boek is besteld.