



Nieuwsbrief 1.

www.martinvanthiel.nl

dd. Mei 2011 .

Inleiding.

In deze eerste nieuwsbrief wil ik vertellen over de fotografie – projecten waar ik aan werk, de tekeningen die ik maak, de verkoop van mijn boeken, mijn manier van lesgeven in de fotografie, de coaching en nog wat over mijn achtergrond.

Foto – projecten.

In 2004 ben ik begonnen aan mijn eerste fotoboek, Grunnen, wat ik na oprichting van de uitgeverij Dichterbij Beeld, www.dichterbijbeeld.nl, in 2007 heb uitgebracht. Toen ik het boek echt voor me had kreeg ik de smaak te pakken en heb direct, naar aanleiding van een Fotoreis met Fotoschool Statief, www.statief.nl, Die Zeit gemaakt, over Berlijn. Daarna ben ik aan langere projecten gaan werken, afgewisseld met Fotoreizen, wat weer een boek opleverde.

Tekeningen.

In 2008 kocht ik een tafel – schildersezal en wat krijtjes, zocht een thema, en dacht “ezel”. En sedert die tijd teken ik elk dag een ezel, later vogels, dan weer dansers, nu weer ezels, afgewisseld met vogels en dansers. Elke dag maak ik een tekening, in de ochtend. Van mijn eerste serie ezels, een echte kudde, verschijnt binnenkort een boek. Mijn eerste boek zonder foto's.

Martin.

Na het platteland, het dorp, de Middelbare school in de grote stad, de studie, tientallen baantjes, afstuderen als psycholoog met het thema “vechtsporten en psychologie”, waarvoor ik een aantal vechtsporten zelf beoefende en les gaf in taekwon – do, therapeut, het begeleiden van MS – praatgroepen, fotografieopleidingen gevolgd, vakfotograaf geworden, commerciële carrière, lesgeven in fotografie vanaf 1981, fotoschool Statief opgericht in 1984, dag en nacht met fotografie bezig, nu in rustiger vaarwater, heel veel eigen projecten doen en lesgeven, lezingen, coaching, mensen op het juiste spoor krijgen, houden en richting geven, vanuit al mijn achtergronden.

Coaching

Mijn doel van het lesgeven en coachen in fotografie is om mensen te leren vrij te kijken, ontspannen te kijken, de vele mogelijkheden te zien, elke dag weer, en daarin een eigen weg te vinden.

De lesmethoden heb ik ontwikkeld uit de leertheorie, het lesgeven aan sporters en hun lichaamstaal, en de methodieken die ik heb ontwikkeld gedurende meer dan 30 jaar lesgeven in de fotografie.

Iedereen kan lessen volgen, ongeacht het niveau, van absolute beginner tot ver gevorderd professioneel fotograaf.

In de volgende nieuwsbrief volgt meer over mijn coaching.

Aanmelden voor lessen kan via de website.

Huidige projecten.



2011: Begin Mei verscheen "Obscure", 16 Mei verschijnt "De Verschoppeling", in September "Golven", over Walcheren, waarvoor ik nog fotografeer.

Deze boeken zijn met korting te koop voor abonnee's van deze nieuwsbrief, genummerd en gesigneerd.

En dan werk ik nog aan "Utrecht, Stad van het Midden", dat in 2013 verschijnt, aan "Maffia",

"Obscure, deel II", aan "Paradijs / Idylle" en dan ga ik

nog zoeken naar een ander fotografieproject in de Provincie .. ergens .. ik denk nog .. als "Golven" klaar is .

Wil je op de hoogte gehouden worden van mijn projecten, graag, dan stuur ik elke 4, 5 of 6 weken een Nieuwsbrief.

www.martinvanthiel.nl

