



Nieuwsbrief 3.

www.martinvanthiel.nl

dd. Juli 2011 .

GOLVEN

Met het fotograferen voor het boek *Golven* ben ik klaar. Een diepe zucht en al het materiaal bij de vormgever afgeleverd, die zich er nu doorheen mag worstelen. Anderzijds valt het mee, want de richting van het worstelen is duidelijk: maak een krachtig boek, divers, een schitterende impressie van Walcheren.



Voor een van de laatste fotosessies ben ik mee gevaren met Rijkswaterstaat over de Westerschelde, over zee en door de Sloehaven. Prachtig fotoweer, heel zacht licht, met mooie nuanceringsen.

Een ander fotosessie heb ik gedaan met mode van Rianne de Witte, bij Zoutelande. Zij komt zelf uit Koudekerke en laat zich door elementen van Walcheren inspireren bij het maken van haar mode, de zee, de duinen, water alles komt erin terug. Mooi passend bij mijn "Golven" .

Ook van Susan Bakx heb ik mode gefotografeerd, geïnspireerd door de Walcherse kapjes, die zij heeft veranderd in een lijfje. De foto's hebben we gemaakt vlakbij Koudekerk bij de bunkers en op het strand bij Dishoek, bij de huisjes.

In de Oostkerk te Middelburg zijn de foto's gemaakt van Juul Kortekaas. Met als uitgangspunt "bloem". Een sieraad, een kerk, bloem is aarde. Aarde is akker. Wal – Acria is grote akker, in het Fries dan. Een associatieve verbinding van sieraad naar kerk naar Walcheren.

**** Het boek is voor € 20 bij voorintekening te bestellen via mijn website .**

EZELS

Van ezeltje 7 zijn nu vier stuks verkocht, vanaf nr. 5/30 zijn ze nog te koop voor 20 €. Een ezeltje 9 is nu 2x verkocht. Een hele eer vind ik om mijn tekeningen te verkopen. Het kost me moeite om afscheid te nemen van mijn ezeltjes, het zijn toch, erg sentimenteel dat wel, mijn kinderen. Ik hoop dat ze zo los van de kudde niet verdwalen. Maar goed als het boek er is dan zijn ze allemaal samen.



VERSCHOPPELING

Nummer 31 tot en met 60 zijn verschenen als 2^e druk van dit Leerboek. Er zijn nog 12 boeken verkrijgbaar, dan zijn ze op. Voor mijn gevoel is de kern van het boek eenvoudig, want het gaat over onderscheid maken. Onderscheid tussen, ja wat eigenlijk, Goddelijk en Verschoppeling, witte zwanen, zwarte zwanen zou je kunnen zeggen. Zelf denk ik er nog over na. Toch wonderbaarlijk hoe fotografie gestuurd wordt door ons collectieve brein, de onderliggende lagen, die langzaam naar boven komen borrelen. Aan de oppervlakte zou je juist zeggen dat het boek over cirkels en driehoeken gaat, uitgaande van compositorische regels althans.



2013

Vanaf 2009 werk ik ook aan mijn Fotoboek over Utrecht, dat in 2013 gaat verschijnen. Het bestaat uit meerdere thema's, waar ik later wat over zal zeggen. Maar nu is mijn vraag aan mijn lezers of je het boek bij voor – intekenen zou willen aanschaffen. Er verschijnen 2013 boeken in het jaar 2013 en het boek kost € 20,13 bij voorintekening. Je kan intekenen op een eigen nummer, van nummer 1 tot en met 2013 vanzelfsprekend, met daarin jouw naam en het nummer van het boek. In een lijst op mijn website ga ik bijhouden wie welk nummer heeft gekocht. Op is op. Het intekenen hiervoor start op 1 september 2011. De titel van het boek is "Utrecht, Stad van het Midden".

****** *Stuur de informatie over dit boek door naar zoveel mogelijk Utrechters !*

NIEUWSBRIEF

****** *Mail mijn Nieuwsbrief naar zoveel mogelijk vrienden !*